

Welkom

Fijn dat jullie allen gekomen zijn naar de opening van Rest.

---

De afgelopen tijden heb ik veel nagedacht over het woord open,  
En wat openbare ruimte is als plek waar de deuren altijd openstaan.

Reizend door steden, ken ik tot de dag van vandaag dezelfde drie  
eenheid: Kerken, musea en stadsparken. Bezocht ook graag  
bibliotheken bij regenachtig weer, waar er stevast op de gevel stond  
geschreven: Openbare Bibliotheek.

Openbaar, een plek voor allen en iedereen.

Soms kwam ik ook bij kerken teksten tegen boven de gevel als:

Degene die vermoeid zijn, wees welkom.

Degene die vermoeid zijn om tot rust te komen, tot jezelf te komen en  
een moment ervaren/opzoeken dat je kunt contempleren, even los kunt  
komen van jezelf, om daarvanuit tot je zelf te komen.

Al jaren zie ik mensen om mij heen die moe zijn en grotendeels onder  
druk leven in een tijdperk waar overspannenheid en burn-out de  
wachtlijsten voor een behandeling of een persoonlijk gesprek met een  
gediplomeerd deskundige hiervoor, een overbrugging kunnen maken  
met mindfulness.

Mindfulness, dat opmerkzaamheid of aandachtigheid betekent.

Een moment tot jezelf

Als passant kon je 35 jaar geleden een museum binnenlopen zonder daar een Entree bedrag voor te hoeven betalen, de deur stond open en men kon mediteren, contempleren bij een kunstwerk waar je buiten of met het bewustzijn een herkenning aanging. Om de kosten daarvoor te verminderen kan je een lidmaatschapskaart aanschaffen in de vorm van een museumkaart, welkom bij de club.

Lidmaat betekent voor mij een besloten kring.

Tegenwoordig zijn er ook kerken die een Entree heffing vragen, maar de meeste daarvan is niets meer dan een symbolisch bedrag zoals bij de De Grote of Sint Bavokerk te Haarlem.

Wat kan kunst ons schenken, waarvan de kerk door de eeuwen heen de grootste openbare plek daarvoor was?

De functie van de kunst, dat een actuele vraag behelst als ervaring en environment, als iets om te ervaren, blijft het dat uitnodigt tot bezinning en contemplatie en het ervaren en het ontmoeten, zoals dit op iedere openbare plek als doelstelling heeft, ook voor de passanten die geen lidmaatschapskaart in het bezit heeft en de deuren daarvoor openstaan.

